

Gillende meisjes, nerveuze managers, lijfwachten, een vechtpartij in een vliegtuig en een zwijgende, schuwe ster

Het idool David Cassidy

ZONDAG komt DAVID CASSIDY naar Nederland. En dit bericht heeft al heel wat toestanden veroorzaakt. In heel Nederland zijn talrijke jonge meisjes die hem „aanbidden" en dat woord is niet overdreven, nu al hypernervous en bij de platenmaatschappij POLYDOR, die DAVID CASSIDY in ons land met haar zorgen omringt, vraagt men zich af: „Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat David Nederland weer onbeschadigd verlaat?"

Want David is het idee van vandaag. Er is geen jong meisje, dat niet een aantal keer en David krijgt de grinsteugelkrijg het stugge advies in ons land niet op straat te gaan lopen. Want als hij in de RAIverstalling zou gaan lopen dan er niet veel van hem overbleven. David is namelijk een erg aangename „nerveusheid". Als een vrouwje wilde hem aanraken, wilde ook het liefst een stuk van zijn kleding of zijn haar en als meisjes dat willen, zo is al gebreken bij de Beatles en de Rolling Stones, ze niet meer houden en veranderen ze, hoe lang ze ook zijn, hoe ze ook zitten, in hardnekkige terroristen.

Want David is een platenmaatschappij weten als dat. Vandoe dat hij niet op Zestienhoven aankomt, zoals de bedoeling was, „er was niets van hem overbleven", aldus Polydor. Hoe meer je kan horen dan niet beseffen, maar op Schiphol wel.

„We willen zijn fans niet helemaal teleurstellen," zuidt Rouw, „we zullen proberen hem even over het vliegveld te laten lopen, zodat men hem

vanzelf de verle kwa niet". Helemaal zal het niet zijn dat niet want volgens het enige sign dat men bij zijn aankomst kan aanschouwen, want een kleine hand groen uit zijn broekzakje om zijn blouse te laten kijken heeft men verworpen, omdat het te gevaarlijk zou zijn."

„David moet heel blijven"

David moet heel blijven. Dat is het motto van deze Europees tournee, want David's ontspijtje is moeilijk te waarnemen. Hij kan niet meer blijven wegvluchten van meisjes, anders schuiven ze zijn kleren aan stukken, trekken zijn haren uit en verrichten verder nog handelingen, die elke man uit zijn evenwicht zouden brengen.

Ze is het nu eenmaal als je een idool bent. En David is een idool. Staat Valentine, de Beatles en de Rolling Stones er nietindelijk weer een idool?

Het idool zijn heeft David wel veranderd. Toen hij het weekend voor een tussenstop uit Los Angeles even op



Zondag is het „D"-dag: David-Cassidy.

Schiphol was, wilde hij niettemin te warden staan.

Het ideel bleef zwijgen en was heel goed op zijn platenmaatschappij dat zij de pers gewaarschuwd had dat hij zou komen.

De woudende bleef hij in het vliegtuig naar Düsseldorf. Een VARA-tv-ploeg trachtte hem te filmen, maar hij bleef in zijn eerste klas compartiment dat afgesloten bleef voor de filmers. Lijfwachten schroonden zelfs niet de deur.

Het ideel wilde niet rust gegeven worden. De enige woorden die uit zijn mond kwamen, waren tegen mensen die hem zielendank omringden: „He, leuk je te zien, hoop je weer eens te zien", verder bleef hij zwijgen, als een ster was een

David is — en wie kan hem dat kwalijk nemen — door de hysterische belangstelling voor hem een kleine Beware

houder geworden, die eigenlijk niemand wil ontgaan en het liefst ook niet meer gezien wordt.

Het is nu zelfs al een erg merk dat hij wil ophouden met de rol van Keith Partridge in de Partridgefamilie, die de NOS elke zondagnachting uitzendt. „Ik wil DAVID CASSIDY zijn, ik heb genoeg van die image van Keith Partridge", en de grote, kleine idool is gaan nog een bewijslichaam te maken en de filmsterre affileringen en dat stemt er meer. Ik ben met die rol in de verkeerde richting gestuurd, ik las me niet meer dieteren, wat ik moet doen. Ik zei nu zelf de beslissingen. En het doel van deze tournee is mij te presenteren als David-Cassidy en niet als Keith Partridge.

„Hij is alleen maar een", niet een pare-gente", maar dat is zijn alibi.

Hij bleef ook niet vermoed te troef als een paard, dat na door de finish te zijn geku-

Ferme taal

En dat is ferme taal voor

PRIVE door:
HENK VAN
DER MEYDEN

men niet even zweegend en achterstand doordraagt.

ALS HIJ FILMT, slapt David Cassidy dan ook moestal. Hij toont immers zijn spieren door heft hij in Hollywood op het studioliterijn een bank met een douche en een bed. En op dat bed ligt hij als hij niet voor de camera's moet staan en slaapt hij. Want hij moet, want hij moet, want hij moet en men kan zich indenken dat de held overdag dan best even een dutje wil doen.

Ik heb hem die dag toch even gesproken. Zijn woorden lieten een heel ander licht uit dan hij daagt dat dit een honderd dollar waard zou zijn. Maar hij zei tenslotte: „Ik voel me al oud, maar ik voel me niet een oude ezel."

En hij zei, dat het leven als idool erg vermoeid voor hem was. En hij zei, waar was de camera's waar ik was, want even die spontane lach liet zien, die alle kleine meisjes te vertederen.

Wat is het geheim van het succes van David Cassidy? Misschien is dat in zijn zaaien, zo clean, zo een contrust met bizarre groepen als die van Alice Cooper. Hij heeft het suikeractie, maar combineert dat toch niet met de andere acties, want alleen maar voor gekke mensen, maar voor gekke mensen, die als een vrouwje opgezette pogingen is hij in ieder geval een man".

Elke week een romance

In Amerika is hij al een paar jaar een rage. Fanmagazines schrijven over alles, melaats over de kleur van zijn ondernogen. En elke week heeft hij een romance.

Maar in werkelijkheid heeft hij maar één vriendin, en dat is de film op wie buiten de studio dag aan dag tientallen meisjes van 's morgens tot 's avonds wachten om hem te zien, dat is de tv-actrice. Maar David zag er zo bleek uit, dat ik dacht dat hij sikk agnolit flauw kon vallen.

„Hij is alleen maar een", niet een pare-gente", maar dat is zijn alibi.

Hij bleef ook niet vermoed te troef als een paard, dat na door de finish te zijn geku-

men zien. Met zijn vuur en heel jonge meisjes, die hem geweldig vinden, hoeft dat nu wel verdergaan.

Als hij dan in de film staat, moet de vertrek van Warren, in me voor het eerst sinds twee jaar, niet meer hetzelfde zijn.

En dat is, in tegenoverstaande haars wijs, heel vertriet te overwinnen. „Ik ben blij weer aan het werk te gaan", zei ze vanuit Venetië, „ik heb de afgebroken film juist maar een beetje gemist en dat is niet veel, maar in dat alleen iets als ik er echt in geloof."

Warren Beatty wordt nu in Hollywood veel gezien met de Noorse ontdekking LIV ULLMANN.

Eenzaamheid ten einde

CHARLOTTE FORD, van wie kort geleden gescrewd werd met de Engelse prins Charles, is nu al een paar maanden getrouwd met ROOD MC KUEN, gaf dat niet trouwen. En de man, die met de 21-jarige rijke erfgenaam in de huwelijksbedden treedt, is Wall Street's Tony Fordman, hoofd van een investeringsfirma.

Vijfenzestig jaar Alimentatie?

En daarmee komt dan een einde aan de jaren van eenzaamheid voor Charlotte. Charlotte was eerder getrouwed met de Griekse redner STAVROS NIARCHOS. In 1963 trad Charlotte tot iedere verbonding met hemzelf met hem uit, want ze was toen maar een vrouwje van 18, terwijl Stavros een getrouwde vrouw was.

Ik denk echter niet dat Julie, die berucht was door haar lief in „Doctor Zhivago", het geld niet ontvangen.

(ADVERTENTIE)

ajax
in de finale?



Geganeen bij U.S. Aids in de finale?
Overal speelt voor.
Ooitling manager niet te vergeten.
Want het is niet voorbij.
Zorg dat U Nog
bij de hand bent. U opdat
je droog bent niet.